



# Nieuwsbrief 9: december 2022

Het is december '22 en alweer tijd voor de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We blikken terug op een jaar vol gebeurtenissen en prachtige momenten.

## Terug naar huis

De meeste kinderen die bij ons komen hebben als perspectief opgroeien tot volwassenheid in ons gezinshuis. En soms gebeurt er een wonder, dat het kind weer terug mag naar huis. Dat de ouders zich 100 slagen in de rondte hebben gewerkt. Dan is het super mooi om een kind weer terug naar huis te kunnen begeleiden, naar hun eigen huis, hun eigen papa en/of mama.

Natuurlijk hoor je reacties; ga je het kind niet missen? Absoluut, ze zitten allemaal in ons hart. Maar hoe goed is het, dat alle partijen hebben kunnen bereiken dat er weer een terugkeer naar huis mogelijk is. Dat is en blijft altijd het mooiste.

Hoe bijzonder is het dan om een kind weer terug te geven aan haar eigen moeder, om knuffels te krijgen en dat je bedankt wordt voor alle goede zorgen. Dat het de moeder ontzettend raakte dat we de liefde voor haar kind konden delen, de zorgen konden delen en de opvoeding konden delen. En hoe rijk is het dat wij weer naar de achtergrond gaan, dat een moeder met al haar liefde en al haar kunnen haar eigen kind weer onder haar dak mag hebben, elke dag, 24 uur. Bij het naar bed brengen en opstaan.

Na drie perspectiefonderzoeken konden wij hard op de rem gaan staan in het belang van het kind. Er gaat mee naar huis: tassen vol herinneringen, dozen vol

liefde en taart om het te vieren. Ze is weer thuis!



## Sinterklaas

In december was de Sint weer in het land, en wat zijn we enorm gezien door veel mensen. Het was overweldigend om te zien hoeveel mensen ons wisten te vinden en ons een warm hart toe wilden dragen. Door middel van giften, cadeautjes of op een andere manier. De kinderen en natuurlijk wij zelf zijn enorm geraakt door de grote toestroom van giften en cadeaus. Voor een ieder die hier een rol in heeft gespeeld; BEDANKT! You need a village to raise a child en dat hebben wij wederom bijzonder mogen ervaren.



## Lollypop Entertainment

Twee van de gulle gevers, die er mede voor gezorgd hebben dat het Sinterklaasfeest een groot succes werd, zijn Daan en Sanne de Mooij. Zij hebben met hun stichting 'de zak van Sinterklaas' de kinderen verrast met het uitzoeken van cadeaus uit een Intertoys folder. De kinderen dachten in eerste instantie dat ze iets mochten uitzoeken voor een ander kind, maar toen ze begrepen dat ze iets voor zichzelf mochten uitkiezen was er een en al verbazing en ook dankbaarheid. Een fantastische ervaring voor de kinderen uit De Stal!



## Het keurmerk

Er is het afgelopen jaar (op de achtergrond) heel hard gewerkt aan het behalen van het Kwaliteits Keurmerk Gezinshuizen. Wij zijn als gezinshuis verplicht deze te behalen. Het doel hiervan is het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van de kwaliteit van ons gezinshuis. We moeten eerlijk bekennen dat wij dit best spannend vonden. We begonnen toen alle administratieve

dingen af waren met een interne audit en vervolgens een externe audit. We zijn met vlag en wimpel geslaagd en hebben het Keurmerk behaald! We zijn ontzettend trots om straks door middel van een bordje te kunnen laten zien dat wij goed gekeurd zijn.



## Op weg naar kerst

De dagen worden korter en kouder, het is weer aftellen naar de kerst..

Na alle hectiek en drukte van de afgelopen maanden bevinden we ons nu in een rustig vaarwater. Natuurlijk blijft een gezin met 7 kinderen altijd druk, maar al het werk wat af moest zijn is af, de computer gaat uit en we genieten van de rust die we hebben gecreëerd door al het harde werken van de afgelopen maanden. Er staan weinig tot geen afspraken meer in de agenda en we kunnen onszelf gaan voorbereiden op de kerst. Hoe onze kerst eruit ziet?

Eerste kerstdag willen de kinderen graag op sjiek. Dus de mooiste kleding wordt uit de kast getrokken en de tafel wordt mooi gedekt en versierd.

Tweede kerstdag hebben we pyjama dag en zitten we heerlijk met hapjes en drankjes voor de televisie met z'n allen.

Tijdens de vakantie spelen we spelletjes, heerst er ontspanning en rust en doen we leuke dingen.

En natuurlijk vertellen wij de kinderen het kerstverhaal. Dat Jezus werd geboren in een stal en daar lag in een kribbe. Het voor sommige mensen bekende verhaal, maar ook voor een hoop kinderen die bij ons kwamen wonen een onbekend verhaal. We vertellen het ze ieder jaar opnieuw, want Jezus is geboren! *Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.*

Wij willen iedereen bedanken voor jullie steun, aanwezigheid, berichtjes, sponsoring en iedere andere manier waarop jullie bij ons betrokken waren. Onderschat nooit wat u of jij hierin hebt betekend voor de kinderen van De Stal en voor ons als team. Dus nogmaals; dank jullie wel!

Wij wensen een ieder die dit leest gezegende kerstdagen een gezond 2023!

Tot volgend jaar!



De hartelijke groeten van de familie Kraijenoord en alle kinderen.  
Stichting Vrienden van De Stal: Monique, Esther en Arie.

Meer weten? De Stal is te volgen op instagram en facebook onder Gezinshuis De Stal.  
Ook de mooie site is een bezoekje waard: [www.gezinshuisdestal.nl](http://www.gezinshuisdestal.nl)

Wilt u ons steunen? Bankrekening nummer: NL37RABO0351412638 t.n.v. Stichting Gezinshuis De Stal.